

# NIEUW!

## SLAAPKLASJE in DE B@SIS

Voor sommige peuters is de start van hun schoolcarrière best een vermoeiend begin. In onze instapklas ondervonden we de voorbije jaren dan ook de nood om de peuters een middagdutje te laten doen. Het gebeurde vaak dat onze allerkleinsten in de klas in slaap vielen of erg moe waren in de namiddag. Ouders en grootouders werken tegenwoordig fulltime en dan is het vaak een puzzelwerk om de peutertjes toch een middagdutje te geven. Vandaar kwamen

we op het idee op een slaaphoekje in het richten in onze peuterklas. Voor de ouders is dit initiatief **volledig kosteloos.**



Om dit zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, hebben we sinds kort een apart slaaphoekje ingericht. Hier kunnen onze instappertjes of wie het nodig heeft, genieten van een dutje. Dit gebeurt onder toezicht van de juf.

Elk kind heeft een eigen bedje met een laken, deken en een bakje om persoonlijke spulletjes zoals knuffel, tutje, en kussen in op te bergen.

Na het middagdutje kunnen de peuters weer aansluiten aan het klasgebeuren, zodat ze samen met de andere kinderen het afsluitmoment van de klas mee kunnen beleven en uitgerust terug naar huis kunnen gaan.

Bij de inschrijving van jullie kindje, maken we duidelijke afspraken omtrent slapen in de klas.

Peuters, ouders en juf ... iedereen tevreden.